

# DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

## DE GEBOORTE VAN DE VERENIGDE STATEN

OP dit ogenblik beheersen twee grote mogendheden de wereld : de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. Rusland werd een grote mogendheid toen Catharina II de éérste deling van Polen in 1772 verwerkelijkte. Het volgend jaar, vele mijlen van Polen verwijderd, brak de Amerikaanse opstand uit, en die opstand was de geboorte van de andere grote mogendheid, nl. de Verenigde Staten.

### 1. — DE KOLONISTEN

DE dertien Britse kolonies langs de Atlantische Oceaan, hadden ieder hun gouverneur die de koning van Engeland vertegenwoordigde. Iedere kolonie had een wetgevende vergadering en administreerde de kolonie vrij, naar eigen goeddunken. Op economisch gebied hield Engeland echter de teugels in handen en bezat het handelsmonopolie. Engeland wou toen fiscale taken invoeren. Na de Zevenjarige Oorlog stak Engeland in de schulden en eiste daarom ook in de kolonies het z.g. zegelrecht. De « Stamp Act » werd slecht onthaald. De documenten met zegel werden gescheurd en de belastingontvangers met stenen bekogeld.

### 2. — DE THEE

TOEN stemde het Londens Parlement invoerrechten op papier, glas, verfstoffen en vooral op de thee. In die tijd was de thee de nationale drank van Amerika. Dat was te veel! In 1773 overvielen enkele jonge kolonisten, als Indianen vermomd, de Britse schepen die de haven van Boston waren binnen gevaren met een lading thee aan boord en gooiden de thee in zee.

### 3. — DE OPSTAND

DE regering van koning George III nam de zaak van de thee tragisch op. Ze liet de haven van Boston sluiten — de Engelsen antwoordden steeds met een « blocus » — en ontscheepten tien duizend stevig gewapende soldaten. De kolonisten grepen eveneens naar de wapens. Men noemde hen de « Insurgents », de opstandelingen. Zij kozen George Washington als leider.

### 4. — WASHINGTON

GEORGE WASHINGTON bezat een plantage in Virginia. Hij had zich reeds onderscheiden in de Zevenjarige Oorlog. Hij was eerlijk, rustig en taal. Zijn soldaten waren zeer dapper, maar ze waren slecht uitgerust en het ontbrak hen aan militaire opleiding. Entoesiaste vrijwilligers uit Europa kwamen hen te hulp : Kosciuszko, de toekomstige Poolse held, en markies de la Fayette, toekomstige held van de Franse Revolutie. Maar de Roodrokken, d.w.z. de Britten, bleven meester tot de opstandelingen in 1777 te Saratoga een grote overwinning konden behalen.

### 5. — 4 JULI 1776...

DE Amerikaanse afgevaardigden kwamen te Philadelphia bijeen in een gebouw dat sedertdien Congrespaleis heet. Dat was op 4 juli 1776. Een historische dag voor de Amerikanen. 4 juli is thans hun nationale feestdag. Het Congres riep de onafhankelijkheid van de Republiek van de Verenigde Staten uit. De onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld door Thomas Jefferson. Er staat o.m. in : « Alle mensen hebben recht op vrijheid ».

(Wordt voortgezet.)